

*Tijdens deze viering  
nemen wij gelovig afscheid van*

## **Zuster STEPHANE**

*Stefanie Neetens*

*Huil niet om mij, ik heb mijn doel bereikt.  
Waar kan een gelovig mens tenslotte  
beter en veiliger zijn dan in de eeuwige  
liefde van God?*

*Huil niet om mijn, ik kreeg wat ik ver-  
langde: de vrede, die uit God is, is mijn  
deel. Laat dat een troost zijn voor zij die  
achterblijven.*

*Er komt 'n uur waarop wij allen verenigd  
zullen zijn in God, de God die liefde is.*

**Halle, 19 juni 2020**

*(klassiek muziek - Moonlight sonate - Beethoven)*

## **Intredelied (Nr 713)**

God is de herder die waakt over mij,  
die mij geleidt naar de groenende weiden.  
God is mijn herder mij altijd nabij,  
Om mij naar vredige waat'ren te leiden

**Refrein:** Liefelijk lokt mij zijn wenkende stem.  
God is mijn Herder, 'k ben veilig bij Hem

Moet ik langs dreigend en donker ravijn,  
nooit zal ik listige vijanden vrezen.  
God zal mijn Hoeder, mijn veiligheid zijn.  
God zal een steun en een trooster mij wezen.

Refrein

'k Weet mij gelukkig in leven en dood,  
steeds hoop ik goedheid van God 't ondervinden  
en zoek ik rust in zijn veilige schoot,  
'k zal bij mijn Herder steeds zaligheid vinden.

Refrein

## Welkom door de voorganger

### Priester:

In de schaduw van Jezus is Zuster Stephane ook haar lijdensweg ten einde toe gegaan. Maar sterker dan al haar pijn en gemis was haar geloof in de Verrezen Heer en haar rotsvast vertrouwen op Maria, de Moeder van Jezus en alle mensen. Daarom *leggen wij dit kruisje en haar Paternoster op haar dode lichaam* en richten we onze ogen vol hoop en vertrouwen, op de brandende Paaskaars, symbool van de Verrezen Heer hier midden ons.

### Allen:

Dat het vuur van deze Paaskaars, symbool voor het licht dat doorbreekt in de nacht, symbool voor het leven dat de dood overwint, nu Zuster Stephane mag toelichten op laatste tocht. Dat het licht van de Verrezenen ook onze ogen opent en ons hart verwarmt.

### Symboliek van de verrijzeniskaars.

### Lied

Dat het licht in ons mag blijven branden,  
laaiend vuur het dove niet.  
God draagt ieder mensenkind op handen,  
Loof zijn Naam met een vreugdelied.

Kinderen op aarde, geliefden van de Heer,  
treed zijn woning binnen, breng Hem lof en eer.

## Inleiding

### **Lector:**

Zuster Stephane vond vreugde in de dienstbaarheid naar haar medemens. Ze was bekommerd om het welzijn van eenieder en als verantwoordelijke was zij steeds in de weer opdat niemand iets te kort zou hebben.

Zuster Stephane was een gelukkig mens en had het leven lief. Ze stond graag tussen de mensen en het liefst dichtbij de kinderen. Ze droomde en bouwde elke dag aan een betere wereld met mensen rond zich en gesterkt in haar geloof.

Zuster Stephane was een geduldig en dankbaar mens. Ze heeft geleid en geleden, in stilte en steeds dankbaar voor de kansen en de mensen in haar leven.

Zuster Stephane was een moedig mens. Moed houden en moed geven was bij haar een uitzonderlijke kracht. Ook tijdens haar laatste tocht geeft ze ons moed en troost. "Huil niet om mij, ik heb mijn eeuwig doel bereikt"

# Schuldbelijdenis

## **Priester:**

Op deze dag maken gemengde gevoelens van dankbaarheid en spijt zich meester van ons. Deze willen wij nu als gelovige mensen, voor God en voor elkaar uitspreken. Vragen wij God en elkaar van hart om vergeving:

## **Allen:**

Zuster Stephane was een diep gelovig mens, God onze Vader, wees haar en ook ons allen genadig voor die momenten van twijfel en ongelooft in haar en in ons leven.

Heer ontferm u over ons

Zuster Stephane was een hoopvol mens. God onze Vader, wees haar en ook ons allen genadig voor die momenten van gebrek aan vertrouwen in U en onze medemensen.

Heer ontferm u over ons

Zorg dragen voor elkaar kan boeiend zijn en ons intens gelukkig maken, maar alle dagen slagen wij er niet in, om de weg van liefde te gaan. Wees Zuster Stephane en ook ieder van ons genadig voor al de tekortkomingen van onze menselijke zwakheid

Heer ontferm u over ons

**Priester:**

God, Onze Vader, wij vertrouwen heel het leven van Zuster Stephane aan U toe en vragen U wees haar en wees ook ons allen genadig in het licht van de Verrezen Heer, die de zondelast van deze wereld op zich heeft genomen. Amen

## Openingsgebed

**Priester:**

Levende God, Verrezen Heer, zo durven wij U noemen in dit uur van dood en rouw. Met pijn in het hart geven wij Zuster Stephane uit handen. Met haar hebt Gij een kostbaar levensverhaal geschreven met woorden van vreugde en van pijn, van wel en wee, van inzet en machteloosheid. Wij kunnen niet geloven dat dit het einde is van alles wat zij in goedheid en geduld tot stand heeft gebracht. Zij die zoveel mensen heeft bijgestaan, blijf haar nabij nu Gij haar tot U geroepen hebt, omring haar met genegenheid, ontvang haar nu ook met open armen, zodat dit leven tot voltooiing komt in de eindeloosheid van de tijd, in de oceaan van uw liefde, in het licht en de nabijheid van Jezus, de Verrezen Heer, die met U en de Heilige Geest leeft tot in alle eeuwigheid. Amen.

## Eerste lezing

**Lector:** Deze lezing is genomen uit de eerste brief van de apostel Petrus: 1 Petr.1,3-9

Dank zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, heeft Hij ons in zijn barmhartigheid doen herboren worden tot een leven van hoop. God heeft dat gedaan door Christus uit de dood op te wekken. Daardoor staat ook ieder van ons in de hemelen een erfdeel te wachten dat niet vergaat en ons niet ontgaan zal. God heeft ons onder zijn machtige bescherming genomen. Hij wil ons langs deze weg van het geloof brengen naar het heil.

Wat zullen wij dan van vreugde juichen!

Zeker, in dit kortstondig leven overkomen ons allerlei beproevingen. Ook goud dat vergankelijk is moet gelouterd worden, hoeveel te meer moet ons geloof op zijn deugdelijkheid beproefd worden.

Wij hebben Christus lief zonder Hem ooit gezien te hebben en wij geloven in Hem zonder Hem te aanschouwen.

Juist daarom zullen wij juichen van onuitsprekelijke hemelse vreugde, de dag waarop wij worden gered. Dat is immers het einddoel van ons geloof in de Verrezen Heer.

Tot zover deze lezing.

**Allen;** Wij danken God

**Tussenzang** (enkel orgelmuziek)

**Evangelie** Mt 25,34-40

**Priester:**

Wanneer een Mensenzoon komt, zal Hij tot die aan zijn rechterhand zeggen: "Kom gezegende van mijn Vader, neem het Koninkrijk in bezit dat vanaf het begin van de schepping voor jullie klaar ligt. Want ik had honger en dorst en jullie hebben Mij te eten en te drinken gegeven. Ik was vreemdeling en jullie hebben Mij opgenomen. Ik was naakt en jullie hebben Mij gekleed. Ik was ziek en jullie hebben naar Mij omgezien en verzorgd. Ik zat in de gevangenis en jullie kwamen naar Mij toe. Dan zullen de rechtvaardigen Hem vragen:" Heer, wanneer hebben wij U gezien, wanneer hebben wij dat alles voor U gedaan? "Dan zal hij U antwoorden: " Ik verzeker jullie, alles wat je voor één van de geringste broeder of zuster hebt gedaan , heb je voor Mij gedaan ".

Tot zover de woorden van het Evangelie

**Allen** Wij loven U Christus.

## Homilie

**Offergang** (*klassieke muziek: Pavane pour une infante défunte - M.Ravel*)

Bij de offergang komen we naar voor en groeten we (Owv Corona: geen handoplegging) voor de kist bij wijze van medeleven.

## Voorbeden

### **Priester:**

God , onze Vader, Gij vertrouwt ons, mensen, aan elkaar toe, in lief en leed, tot over de grenzen heen. Ook als pijn en verdriet ons treffen, blijf Gij ons in mensen nabij. Daarom willen wij nu vol vertrouwen uitspreken wat ons ter harte gaat.

### **Lector :**

God , onze Vader,

Zuster Stephane was een dankbaar en geduldig mens, ook als de laatste jaren pijn en onmacht haar afhankelijk maakten, wist zij door een eenvoudige glimlach en een vleugje humor haar dank te betuigen. Laat ook ons zoals zij in vreugde en verdriet dankbaar zijn voor elk klein geluk. Laat ons bidden.

**Allen : God, zegen ons en blijf allen nabij die op U vertrouwen.**

**Lector:**

God , onze Vader,

Zuster Stephane was een blijmoedig mens, met een gulle lach. Ze kon genieten van het leven en was altijd heel tevreden als zij iets kon geven. Familie en kinderen lagen haar zo dicht aan het hart, heel haar doen en laten was getekend door haar diepste verlangen anderen gelukkig te maken.

God laat haar nu genieten van een leven van vreugde en vrede en moge zij voor ons allen ten beste spreken. Laat ons bidden.

**Allen : God, zegen ons en blijf allen nabij die op U vertrouwen.**

**Lector:**

Zuster Stephane hield heel veel van Onze Lieve Vrouw van Halle. Laten wij nu Zuster Stephane biddend begeleiden, over de dood heen, naar het huis van de Vader, waar de Verrezen Heer en zijn Moeder haar opwachten. Daarom willen voor de laatste keer **samen met haar** bidden, het gebed dat zij tijdens haar leven zo menigmaal heeft gebeden en gezongen:

**Allen:**

**Heilige Maria , Moeder Gods, bid voor ons,  
arme zondaars; nu en in het uur van onze  
dood. Amen.**

**Priester:**

God , onze Vader,

Wij danken U voor alles wat Gij door en met  
Zuster Stephane hebt verwezenlijkt, laat dan  
ook niets van wat haar nauw aan 't hart lag,  
verloren gaan. Laat jonge mensen ook dit  
spoor van gebed en dienstbaarheid vinden en  
trouw volgen tot het einde toe. Dit vragen wij  
U, door Jezus, uw Zoon, de Verrezen Heer hier  
in ons middel, Amen

(Klassieke muziek: Ave Maria - Schubert)

## **DANKGEBED**

**Priester:**

Bij een afscheid past een dankwoord.  
God van mensen,  
Wij danken u omdat Gij een God van liefde zijt  
Het is goed dat wij U danken, want Gij draagt  
ons leven tot over de drempel van de dood  
heen.  
Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd.

Waar mensen elkaar ontmoeten en samen optrekken, zijt Gij ons nabij.

We komen u tegen op het kruispunt waar mensen hun bezit, hun tijd en talenten in dienst stellen van arm en rijk, waar mensen elkaar beminnen en zorg dragen voor elkaar, genade en zegen zijn voor elkaar.

## **Slotgebed**

### **Allen:**

God, onze Vader, wij danken U voor dit laatste samenzijn met zuster Stephane. Hoe mooier en rijker de herinneringen des te moeilijker valt het afscheid. Wij gaan haar dode lichaam aan de aarde toevertrouwen met de zekerheid dat gestorven graan rijke vruchten voortbrengt.

Laten wij door elk gemis de dankbaarheid van het leven van zuster Stephane bewaren. Help ons de mooie dingen van weleer mee te dragen als een kostbaar geschenk, als een verborgen schat, als een bron van bemoediging en troost, dan zal de herinnering aan haar ons levensmoed en vreugde wekken, vandaag en alle dagen van ons leven. Dit vragen wij U, in Jezus' naam. Amen.

**Dankwoordje aan Zuster Stephane.**

**Dankwoordje aan mijn lieve zus.**

*(klassieke muziek: Gabriel's Oboe - E. Morricone)*

## **Afscheidsgebeden**

### **Priester:**

Broeders en zuster, om een laatste eer te brengen aan zuster Stephane, om recht te doen aan haar leven en sterven, staan wij hier bij het dode lichaam dat is overgebleven. In het lichaam van de Paaskaars richten wij onze ogen op het kruis van Jezus Christus en in een tastend geloof spreken wij uit dat dit niet het einde is, dat onze God een God van levenden is.

Zuster Stephane,

Zoveel van jou was een zegen voor ons. Wij zegenen u nu met water, water dat voor elk leven zo onontbeerlijk is. Water waarmee je eens als Stephanie werd gedoopt en als zuster Stephane geprotest. Wij bidden dat je als een nieuw mens mag opstaan in Gods nabijheid.

*Terwijl het lichaam met doopwater wordt besprenkeld.*

*(Orgelmuziek)*

### **Priester:**

Zuster Stephane

Zoveel in jou was kracht en schoonheid. Wij branden nu wierook rond je dode lichaam om je de eer te brengen die je verdient. Wierook

om te getuigen dat je in alle eenvoud groot was. Wierook om je nog even mee te dragen naar het licht om je daar voorzichtig los te laten. Wij bidden dat je met blijdschap wordt onthaald, in het eeuwig licht van Gods heerlijkheid.

*Terwijl het lichaam met wierook wordt omgeven*

**lied (Nr 501):** Nu looft en prijst mijn ziel de Heer

Nu looft en prijst mijn ziel de Heer, van vreugde jubelt heel mijn hart in God die mijn verlosser werd. Magnificat ! Jubelt allen in de Heer , jubelt om uw heil!

Want welgevallig zag Hij neer op mij die door mijn nietigheid niets anders dan zijn dienstmaagd ben. Magnificat! Jubelt in de Heer, jubelt om uw heil !

**Priester:**

Mogen de Heer die u geroepen heeft, u nu ontvangen. Mogen de Engelen die u begeleiden naar het Rijk van liefde en vrede, naar God onze Vader en de Verrezen Heer. Amen.

*(Klassieke muziek – Adagio in G-Minor - Albinoni)*

*De Zwartzusters-Augustinessen en de familie  
danken u voor uw aanwezigheid, uw gebed en  
lieve attenties.*

Corona maatregelen bij het verlaten van de kerk en op de begraafplaats:

Neem dit boekje mee naar huis

Vermijd fysiek contact: geen kussen of knuffels ook al zouden we niets liever wensen

Hou minstens 1,5m afstand en draag bij voorkeur je mondmasker

We hopen snel, in betere tijden, een warme herdenking met veel knuffels te organiseren.

Intussen kan je ons bellen of mailen

[Zr.Stephane@wemissenje.be](mailto:Zr.Stephane@wemissenje.be)

[www.wemissenje.be](http://www.wemissenje.be)