

*Huil niet om mij, ik heb mijn doel bereikt. Waar kan
een gelovig mens tenslotte beter en veiliger zijn dan
in de eeuwige liefde van God?*

*Huil niet om mijn, ik kreeg wat ik verlangde: de
vrede, die uit God is, is mijn deel. Laat dat een
troost zijn voor zij die achterblijven.*

*Er komt 'n uur waarop wij allen verenigd zullen zijn
in God, de God die liefde is.*

Zuster Stephane